



## Hallo allemaal

**Voorjaar 2007:** Al weer een paar dagen zon, lekker weer: een terrasje, de deuren open, wellicht in de korte broek, lekker in de tuin gewerkt..... Wat willen we nog meer! Maar wat een tegenvaller: ineens is het weer koud, deuren dicht, regen, blauw bekken... het kan verkeren!!



Vaak krijg ik de vraag: wat voor weer is het in mei in Griekenland? In oktober? Lekker? Dan kan ik alleen maar zeggen: "met het weer weet je 't nooit. Maar in Griekenland is het altijd mooier dan in Nederland". Maar ik moet eerlijk zijn: vanaf 21 maart liet het weer ons tot en met een week

geleden in de steek. Het was te fris en we hebben te veel regen gezien. Als het niet meezit, denk ik altijd maar: "het kan alleen maar beter worden". Wij bereiden ons in ieder geval weer voor op een Zonnig Zeil Seizoen. Jullie ook?

Pim spreekt sinds die week daarom ook "een aardig mondje Duits". Zo leer je 't!

De Hiswa was in vergelijking met Dusseldorf "het kleine dorp". Gezellig, ons kent ons en veel bekende gezichten.



## Beurzen: Boot Messe Dusseldorf en de Hiswa

Het was een drukke winter. Voor de eerste keer op twee beurzen gestaan met een eigen stand. Natuurlijk is een eerste keer een hele toer: alles uitvinden, waar haal je wat, folders aanpassen en ga zo maar door. Twinlife (oud-werkgever van Pim) was verantwoordelijk voor de kleding. Het oranje gevoel vierde hoogtij! Dusseldorf was meteen indrukwekkend: 45 m<sup>2</sup>. Dus we stonden met vieren in de aanslag om de bezoekers te woord te staan. Het meeste moest natuurlijk op z'n Duits.



## Uitbreiding van de vloot

De **Sunny Heaven (37)**, **Sunny Star (39)** en de **Sunny Delight (42)** plus bemanningen zijn weer allemaal goed in de Ionische Wateren aangekomen. De Sunny Heaven heeft zelfs nog Venetië bezocht: uitzicht op de San Marco! De schippers hadden zon en goede wind. Wat wil je nog meer begin maart?





Dit jaar hebben we overigens voor het Sunny Sailing personeel ook nog twee nieuwe aanwinsten:

De **Sunny Boy** en de **Sunny Girl!**

Sommigen van jullie zullen denken: "Die hadden ze toch al?" Daarom maar even een plaatje van onze laatste "uitbreiding": in ieder geval weer helemaal in stijl!



## Een aardig mondje Grieks

Voor degenen die zich goed willen voorbereiden op de vakantie:

**Ti kánies**  
**Ieme kala**  
**Kala iesai**

hoe gaat het met jou?  
met mij gaat het goed

**Avrio**  
**Jasses**  
**Jassoe**  
**Kalimera**  
**Kalispera**  
**Kalinichta**

Hoe gaat het met jou (nadat iemand jou heeft gevraagd hoe het met jou gaat)  
Morgen (een gevleugeld woord in Griekenland)  
Hallo (als je iemand niet zo goed kent)  
hallo (als je iemand beter kent)  
Goede dag  
Goede avond  
Goede nacht (als je naar huis gaat)

## We worden gesponsord!

Net zoals vorig seizoen heeft Twinlife ons ook nu weer geheel in het nieuw gestoken.

Dachten we dat het met de beurskleding al niet op kon: vandaag ontvingen we drie volle dozen.

**We zien er in het seizoen dus weer helemaal top uit. Net zoals onze boten!**



## Wist u dat.....

Wisten jullie dat ...we afgelopen seizoen goed naar jullie hebben geluisterd?

**Daarom zijn alle boten vanaf nu voorzien van:**

- > kuipkussens
- > inklapbare stuurwielen
- > gemarkeerde ankerketting (om de 10 meter een kleurtje)
- > nieuwe muziek cd's....
- > natuurlijk heel veel mooi weer!

## De complete vloot is weer klaar voor het nieuwe seizoen



## Het is weer zover

De eerste flottielje hebben we er al weer op zitten. Het weer is helemaal oké en er staat een lekker briesje. Wij zijn er klaar voor, jullie ook?

**Jamas - Proost!**

**Groet,  
Frank, Ellen, Pim en Joyce**

